

# FIETSVAKANTIE BIJ DE REEUWIJKSE PLASSEN



**MET TENDENS**  
**16 T/M 23 AUGUSTUS 2024**

## We gaan weer fietsen!!

Gerrit Jan, Ben, Frits, Marius, Olof, Gerard en Monic, we hebben er allemaal zin in. Deze keer staat ons vakantiehuisje in het park De Reeuwijkse Plassen, in het Groene Hart in Zuid-Holland. Genoeg mooie fietstochten te maken daar!



Frits, Ben, Marius en Gerrit Jan hebben al vaak samen gefietst, deze keer gaat Olof ook mee, hij is een echte stoere fietser met een prachtige fiets!



Deze vakantie krijgt elke fietser een keer de taak om de fietstocht van de volgende dag samen met Gerard voor te bereiden, op de dag zelf de gids te zijn, en dan ook nog het verslag te schrijven!!

Oef, wie zei dat we vakantie hebben????!!!

In dit verslag krijgen de vakantiegangers zelf het woord.

Veel leesplezier!



## Vrijdag 16 augustus

Op de fiets naar Tendens op de Marasingel in Arnhem. Even een broodje gehaald bij Jan. Eerst ontmoet ik Monic en Gerard. Daarna ontmoet ik Ben. Jan heeft voor mij de koffer en de laptop in de bus gelegd.

Toen alle fietsen door Gerard ingeladen waren konden we vertrekken.

Tegen 13.33 konden we eindelijk wegrijden. Joost moest Gerard ophalen, want we stonden al veel te lang te wachten.

We rijden als eerste naar Veenendaal om Marius op te halen. Hier vandaan rijden we naar Reeuwijk, alwaar Frits en Olof ons staan op te wachten. Tijdens de reis had Olof al gebeld en vertelde dat hij op de fiets bij het park was gearriveerd. Bij het huisje aangekomen (nr. 180) hebben we eerst alle spullen uitgeladen en naar binnen gebracht.



Als alles binnen staat is het tijd om wat

te gaan drinken en hebben we ons eerst voorgesteld aan Olof, wie we zijn en wat we doen en hoe oud we zijn.

Toen was het tijd om de koffer en de tas naar m'n kamer te brengen en het bed gereed te maken voor de nacht.



Ik was klaar en had zin om een lekker stuk te gaan fietsen. De hele groep gaat mee, maar Monic blijft achter om het eten voor te bereiden. Bij thuiskomst was het eten al klaar. We hebben heerlijk pasta met rucola en kaas gegeten. Pluim voor de kok.

En we hadden een heerlijk toetje: yoghurt en bruine en gele vla en slagroom.

Dan drinken we koffie, met een koekje erbij.

Met Frits plannen gemaakt voor morgen naar Wassenaar, Noordwijk en naar Katwijk en Scheveningen, terug naar Wassenaar.

**Gerrit Jan Wijers**

## Zaterdag 17 augustus

Rond 7.30 uur opgestaan. Als eerste lekker wassen en aankleden. Als ik klaar ben ga ik om 8.00 uur lekker ontbijten en een lunchpakketje klaarmaken en wat fruit om mee te nemen.

Na alles opgeruimd te hebben, ga ik mijn fiets pakken en in de aanhanger zetten. Ook neem ik met Gerard nog even de route door. Vandaag fietsen we van Wassenaar via Katwijk aan Zee naar Scheveningen en weer terug naar Wassenaar. Als eerste doen we de kinderboerderij aan waar ik een rondleiding geef aan de deelnemers. Na de rondleiding genieten we van een lekker kopje koffie en van de dames van de kinderboerderij kregen we een lekker plakje citroencake.





Hierna fietsen we naar Katwijk aan Zee. Hier houden we onze lunchpauze. Na de pauze fietsen we de LF1 route naar Scheveningen. Mooie fietstocht door de duinen. In Scheveningen gaan we bij het Kurhaus een stuk over de boulevard lopen richting de haven. Bij de haven hebben we lekker genoten van de vis en wat te drinken (haring en fanta). Vanaf de Scheveningse Haven fietsen we terug naar Wassenaar. Ook ben ik als gids even langs mijn oude school gereden. Bij de auto aangekomen plaatsen we de fietsen in de aanhanger.





Toen hadden we nog wat tijd over om boodschappen te doen bij de supermarkt in Wassenaar. Hierna gaan we terug naar Reeuwijk. Iedereen was zeer tevreden over de door mij als gids gereden route. Ook vond iedereen het een heel leuke en mooie dag met mooi zomerweer.

In het huisje hadden we een driegangen menu:

Soep vooraf

2 soorten salade

Toetje vanille vla en chocoladevla met ananas met slagroom.

**Frits de Vos**



## Zondag 18 augustus

Om 8.30 uur ben ik opgestaan. Eerst even lekker wassen en aankleden. Dan even ontbijten met een lekker eitje en een croissant.

Toen de lunch klaargemaakt. Hierna heb ik de route doorgenomen voor vandaag. Deze leidt ons vandaag van Reeuwijk naar Bodegraven-zuidzijde – Nieuwerbrug – Waarder – Driebruggen – Oukoop – Reeuwijkse plassen – Reeuwijk.

Rond 10.00 uur vertrekken we op de fiets. Als eerste langs de receptie en de winkel. Even vijf ansichtkaarten en postzegels gekocht.



Hierna starten we de route naar Bodegraven. We fietsen door tot aan Waarder alwaar we van de lunch genieten. Na de lunch fietsen we verder. Ik vind het heel leuk om als gids te fietsen, mag dan voorop fietsen. En zo komen we aan in Driebruggen.

Hier hebben we een pauze, lekker koffie met appelgebak, ik had zelfs met slagroom.

Na deze pauze fietsen we verder richting Oukoop om zo tussen de Reeuwijkse Plassen door te fietsen richting Reeuwijk.





Bij aankomst bij ons huisje heb ik eerst wat gedronken. En toen mijn kaarten gepakt. Ik heb ze alle vijf geschreven en van een postzegel voorzien. Hierna ga ik lekker even chillen op de bank en heb de voetbaluitslagen bekeken.

Rond 16.30 uur gaan we weer fietsen. Ik ga eerst even langs de receptie om mijn kaarten op de bus te doen. Hierna weer op de fiets, eerst naar knooppunt 20 en dan naar punt 18. Bij 18 fietsen we linksaf richting Bodegraven. Na 1 kilometer arriveren we bij La Place. Hier gaan we lekker eten. Ik heb lekker wokgamba's en salade gegeten, en als toetje een lekker Magnum ijsje. Na al dit lekkers gaan we weer terug naar ons huisje bij Landalpark.



Daarna de fietsen opgeruimd en koffie gedronken en het verslag geschreven. Iedereen vond dat ik een goede gids was en dat het een hele mooie route was met mooi weer.

We hebben 36 kilometers gefietst vandaag

**Marius van Gellicum**







## Maandag 19 augustus

Na een heerlijke nachtrust ga ik lekker wassen en aankleden. Toen een heerlijk ontbijt gehad en een lekker lunchpakketje gemaakt.

Na het eten even lekker m'n tanden gepoetst. Hierna het programma voor vandaag ingevuld. En daarna de route doorgenomen en afgesproken dat we onderweg even in Gouda centrum gaan kijken. Hier heb ik kaarten en een souvenir gekocht.

Na deze boodschappen fietsen we weer verder. De route die we fietsen heet de Hollandse IJsselroute. Tevens ben ik vandaag de gids van de groep.



Bij het Gouwkanaal stoppen we voor de lunch. Na ons lunchpakketje opgepeuzeld te hebben fietsen we verder via Gouderak en Moordrecht naar Waddinxveen. Vanaf Waddinxveen fietsen we weer terug naar Landalpark aan de Reeuwijkse plassen.

Enmaals weer bij het huisje vonden alle deelnemers dat ik het heel goed gedaan heb als hun gids. Ook vonden ze het een heel mooie route.

Vanmiddag even een lekker tukje gedaan.

Daarna gingen we avondeten. Menu: pannenkoeken en chocoladevla met slagroom.

**Ben Horsten**

## Dinsdag 20 augustus

Route: Bodegraven – Oud Bodegraven – Tempel – Boskoop – Loete – Voorweg – Noordeinde – Zuidplaspolder – Waddinxveen – Gouda – Reeuwijk – Reeuwijkse plassen.

Ik ben vandaag de gids.

Rond 8.15 uur ben ik gaan ontbijten. Ook heb ik mijn lunchpakket gemaakt. Als fruit neem ik een appel mee en vul ik mijn flessen met water. Dit allemaal voor onderweg. We starten vanaf het huisje nr. 180. We fietsen naar knooppunt 20. Vanaf hier volgen we de knooppunten naar Bodegraven – Tempel – Boskoop – Loete – Voorweg – Hazerswoude dorp.

Hier hebben we koffie met gebak gekregen. Het gebak kregen we van Marius, want hij was 50 jaar geworden.

Hierna fietsen we weer verder tot knooppunt 51. Hier gaan we lunchen bij een picknicktafel. Na de lunch fietsen we verder naar Noordeinde – Waddinxveen.



Bij knooppunt 12 aangekomen gaat het fout, daar misten we een bord voor de rijrichten.

Dus besloten we een andere route te volgen, richting knooppunt 15. Toen verder naar 09 – 10 – 44 – 45 – 21 – 20 – Reeuwijkse plassen – Landal park.

Bij Hazerswoude dorp zijn we bij een kerk wezen kijken, helaas was deze gesloten. Bij Boskoop en omgeving zagen we veel kwekerijen.

Bij Boskoop zaten we even aan de verkeerde zijde van het Gouwe-kanaal. Knooppunt 10 leverde een ander probleem, hier werd ons verteld dat ze bezig zijn met

asfalterwerkzaamheden, maar uiteindelijk hebben we er geen last van gehad Omdat we halverwege rechtsaf naar knooppunt 16 zijn gegaan. We hebben 46 kilometer gefietst!

We hebben vandaag pizza gegeten.

**Groetjes, Olof Glorie**



## Woensdag 21 augustus

Rondje: Reeuwijk – Bodegraven – Zwammerdam – Alphen aan de Rijn – Hazerwoude dorp – Boskoop – Waddinxveen – Reeuwijk.

Vanochtend bij het ontbijt was de kamer al versierd met een slinger. Alle medebewoners en Monic en Gerard hebben voor mij een verjaardagsliedje gezongen. Monic heeft een verrassing op mijn bord gelegd met heerlijke hartjes-snoepjes. En Gerard heeft lekkere eitjes gekookt.

Om 9.30 uur vertrok ik niet alleen als jarige jib maar ook als gids.

Gisterenavond al de route bekeken en doorgenomen en nog twee aanpassingen gedaan. We vertrekken van Reeuwijk en volgen de knooppunten naar Bodegraven. Ik begeleid de groep verder naar Zwammerdam en vervolgens naar Alphen aan de Rijn. In Alphen aan de Rijn vindt Frits Café Barista Juul, waar we koffie met gebak tot ons nemen.



Na de koffie gaan we met zijn allen naar de kerk, waar we allemaal een kaarsje aansteken. Na het bezoek aan de kerk neem ik de groep weer mee. We fietsen via de diverse knooppunten naar Hazerswoude Dorp. Hier houden we een lunchpauze, op de Burgemeester Smit weg, alwaar een picknicktafel staat.

Na de lunch gids ik de groep richting Boskoop, knooppunt 61 en naar Waddinxveen, knooppunt 09. Verder via knooppunten 10 - 44 – 45 - 21- 20 weer terug naar het park bij huisje 180. Vandaag hebben we 43 kilometer afgelegd.

Vanavond gaan we uit eten naar restaurant Reeuwijk Hout. We hebben een leuke dag gehad met z'n allen en ook heel mooi weer gehad. Heb ook koffie en koekje genomen en straks

gaan we uit eten met z'n allen aan het water, we gaan er op de fiets naar toe met z'n allen. En Gerard maakte er stiekem een omwegje van.

**Gerrit Jan Wijers**

## Donderdag 22 augustus

We zijn al vroeg wakker vandaag. Het ontbijt hebben we om half negen al op. We gaan naar de kaasmarkt in Gouda. We fietsen er via de Reeuwijkse plassen naar toe, een mooi gebied, en heel veel water! Het is mooi weer, maar het waait wel hard.

Om half elf zijn we in Gouda, het is lekker druk daar. We kijken hoe ze de kazen opstapelen.



Dan gaan we op zoek naar een plekje om koffie te drinken. Dat doen we bij restaurant Gewoon Gouda. En we nemen er natuurlijk weer wat lekkers bij. We gaan nog weer even naar de kaasmarkt. Gerard en Marius kopen daar heerlijke kaas.

We stappen weer op de fiets. Onderweg zien we een grote manege, de Gouda Manege, daar staat een groot bord dat je ook welkom bent op een stalen ros!



Ze hebben ze een mooie kantine waar we heerlijk rustig kunnen zitten om onze lunch op te eten. Het is tenslotte twaalf uur, tijd voor de boterhammen!



Na een stukje fietsen zien we een restaurant met een mooi terras, daar gaan we wat drinken. En dan op voor het laatste stuk terug naar ons huisje. Daar zijn we rond twee uur. We hebben 22 kilometer gefietst vandaag.

Frits heeft alle kilometers opgeteld: deze week hebben we **222** kilometer gefietst, goed hé!!

Olof, Frits en Monic gaan naar het zwembad van het park. Fijn zo'n zwembad dichtbij, we hebben deze week al vaker een duik genomen. De anderen blijven gezellig in het huisje.

Vandaag eten we thuis, maar laten het wel brengen! Pizza, pasta en patat! Het is weer lekker. En als toetje hebben we overheerlijk Italiaans ijs! Met slagroom!



Dan gaan we natuurlijk weer de vakantieherinneringen uitdelen. Gerard en Frits hangen de aanhanger vast aan de bus en laden de fietsen in. Nog een kopje koffie, wat drinken en naar bed! Morgen al weer naar huis, jammer!!

**Monic**

## Vrijdag 23 augustus

De laatste dag alweer! We zijn allemaal vroeg uit de veren. We ontbijten op ons gemak. En daarna gaan we de boel opruimen en inpakken. Gisteravond heeft iedereen de koffers al bijna helemaal ingepakt. Het busje met de aanhanger met daarin de fietsen staat ook al klaar.



De fiets van Olof hoeft er niet in, want hij gaat op de fiets terug naar huis. Stoer hoor! En Frits wordt door zijn ouders opgehaald. Die zijn netjes op tijd.

### *Dag Olof, Dag Frits!*

Om 10 uur rijden we weg, op naar Veenendaal. Daar staat de moeder van Marius ons al op te wachten.

### *Dag Marius!*

Nu nog het laatste stukje, naar Tendens in Arnhem.

Gerrit Jan woont bijna om de hoek, hij gaat gewoon met de fiets naar huis. De familie van Ben is er ook al. Die moeten straks nog een flink stuk rijden.

### *Dag Gerrit Jan, Dag Ben!*

Het was weer een fijne week. Hartelijk dank allemaal!

Gerard en Monic

